

EVLİLİK Kimin Rüyası?

Yazar: Paul David Tripp

Çeviren: Yılmaz Kaya

Evliliğiniz için bir rüyanız var mı? Eğer rüyalarınızı sıralamak isteseydiniz, söze şöyle mi başlardınız?

"Eğer,,"

"Eğer olsaydı,"

"Eğer Tanrı'i verseydi,"

Ve sözünüz şöyle mi sona ererdi?

"BUNDAN SONRA mutlu olurdum."

Çoğumuz mutlu olmak için neye ihtiyacımızın olduğunu çok iyi biliyoruz. Tanrı'nın yaşamlarımızda, evliliklerimizde ve eşlerimizde ne yapması gerektiğini biliyoruz.

Fakat İsa bazen bizi sürprize uğratar. O'nun bizler için başka bir planı var. Yuhanna 6'da birçok kişinin İsa'dan nelere ihtiyaçları olduğunu tamamıyla bildiklerini görüyoruz; fakat İsa başka türlü düşündüğü görülüyor. Herkesçe bilinen bu hikayede, İsa küçük bir çocuğun öğle yemeğini 5000 kişilik yemeğe çeviriyor.

Kalabalık buna çok şaşırıyor. "Bu adam inanılmaz biri!" diyorlar. Sonra herkes fısıldayarak birbirine şöyle diyor: "İşte Mesih! Artık O geldi! Onu alıp kralımız yapalım."

Bu bizlere İsa'nın yaşamının en önemli anı olarak görünebilir. Kendisi bu insanların kralı olmak için gelmemiş miydi? Bu kişi peygamberlerin peygamberi değil miydi?

Evet! Fakat İsa'nın ne yaptığına bir bakın. Onların yanından ayrılıyor ve hatta kendini kaybettiriyor. Kalabalık her yerde O'nu arıyor ve O'nu kralları yapmak istiyorlar. Fakat İsa onların planlarını uygulamak istemiyor. Neden mi? Bu amaç için (kral olmak) dünyaya gelmemiş miydi?

Mucizeler ve İşaretler

Sonra kendisinin ne yaptığına bir bakalım. Yuh. 6:25, İsa'nın Galile'ye geçtiğini ve kalabalığın O'nu orada da bulduğunu haber verir.

" O'nu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbî, buraya ne zaman geldin?" diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular: "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir" diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, 'Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.'" İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!" dediler. İsa, "Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz" dedi. " (ayet 25-36)

İsa, bu insanlara, "Beni gördünüz, evet, ama neden buraya geldiğimi bir türlü anlayamadınız." diyor.

Yuhanna, İsa'nın mucizeler yaptığında nasıl bir karşılık aldığını ve İsa'nın mucizeleri işaret olarak tanımlandığında anlamamıza yardımcı oluyor. Yuhanna'nın altıncı bölümünde İsa'nın mucizesinde

ve ekmekte olanla halkın bunların sadece bir işaret olduğunu anlayamadığından bahsediyor.

Bir işaret ne işe yarar? İşaretler gitmek istediğiniz yere doğru sizi yönlendirir. Tatile çıktığınızda ailenizle yol levhasının yanında durup eşinize, "Geldik, haydi tatlım bavulları çıkaralım!" demezsiniz. Gerçekten de varmak istediğiniz yere kadar gidersiniz. İşaretler sadece doğru yöne, yani gerçek olana doğru yönlendiren araçlardır.

Yuhanna'nın hikayesindeki gibi fiziksel ekmek bereketi -mucize- daha derin ruhsal bir anlama yönlendirmek içindi: Bu anlam İsa'nın kendisidir.

Mesih aslında şöyle demek istiyor, "Anlamıyorsunuz. Ekmek mucizesinde odaklanmışsınız, sanki Ben değil de ekmeğin yaşamlarınızın gerçek ihtiyacı olduğunu zannediyorsunuz." Halkın karnı doymuştu, fakat aslında doymamışlardı.

Kalabalığın Mesih'ten beklediği neydi? Halk gerçekten ne istiyordu? Başka bir deyişle, ne tür bir Mesih'in gelmesini bekliyorlardı?

Bu halk Mesih'i alçakgönüllü bir bağlılıkla aramıyordu ve Mesih nereye yönlendirirse, onların oraya gitme arzuları yoktu. Bunun yerine, yaşam için gerekli olduğunu hissettikleri şeyleri Mesih'ten bekliyorlardı. Bu yüzden, Mesih'in ardından gitme sebepleri O'na duydukları sevgiden dolayı değil, kendilerine duydukları sevgiden dolayıldı.

Sizin Rüyanız Nedir?

Şimdi yaşamınıza ve umutlarınıza bir bakın. İsa'nın önüne kimin rüyalarını getiriyorsunuz? Sizinki mi yoksa O'nunki mi? O'nun evliliğiniz için istediklerini siz de istiyor musunuz? Yoksa rüyalarınız kendi tanımladığınız mükemmel evlilikle mi şekillenmiştir? Bu rüya mükemmel koca veya eşle midir?

Bugün en derin açlık duyduğunuz seviye nedir? Bu kendi rüyanız ya da verdiği esenlik, sevgisi ve yaşamınızdaki mükemmel yetkisi olan rüyanız mıdır?

Bazen İsa'nın kurtarıcımız olmak için neler kurban ettiğini kendimize hatırlatmamız gerekir. I. Petrus 1:3-5'teki ayetler üzerinde düşünün:

"Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz."

Petrus burada bize şu soruyu soruyor: "Neye sahip olduğunuzu anlıyor musun? Tanrı'nın merhametiyle kurtulman için seçildin. Günahların bağışlandı. Artık Tanrı'nın ailesinin bir parçasısın. Bununla kalmayıp asla paslanmayacak, mahvolmayacak veya parlaklığı kaybolmayacak olan bir hazine seni bekliyor."

Petrus bize geçmişi hatırlatıyor: Tanrı'nın merhameti sayesinde bağışlandık. Geleceğin kendisi olan bu hazineye sahibiz. Bir çoğumuz, "Bu çok harika bir şey!" diyerek aynı fikirde olduklarını belirtiyorlar. Fakat şu an burada ve şimdi neler oluyor?

Petrus söze 5. ayetle başlıyor:

"Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih görüldüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak

canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. " (ayet 5-9)

Petrus'un burada bahsettiği "şimdi" sözü ne anlama gelir ve bu söz evliliklerimiz için ne anlama gelir?

Onun burada bahsettiği "şimdi" sözü sabah gülümseyerek uyanmak, romantik bir hafta sonu geçirmek veya çok yakın olmaktan daha öte olan, daha derin bir kavramdır.

Petrus, Tanrı'nın bu önemli görülen evliliğin parçalarının, daha büyük, dolu ve derin bir yaşam için gerekli olan gerçek iman için tehlikeye atmaya istekli olduğunu öğretiyor.

Diğer inanlılara ve hatta Rabbi tanımayanlara özendiğimizde kendimizi acı dolu tecrübeler yaşarken buluruz ve gerçekten Rabbin bizi sevip dualarımızı işitip işitmediği konusunda kafamızda soru işaretleri oluşur.

Bu tür problemlili tecrübelerin bizlere gönderilmesinin sebebi, Tanrı'nın daha bizimle işi bitmediğidir.

Tanrı denemelerden geçerken imanımızın amacını verir ve bu amaç canlarımızın kurtuluşudur. Burada öğrenmemiz gereken ders şudur; "Tanrım neden ben?" der gibi değil; fakat "Teşekkürler, Tanrım. Bana daha fazlasını ver. İhtiyacım olduğunu bildiğin her şeyi bana vermeni istiyorum. Şimdi zorlandığım bu anın bir hata olmadığını fark ediyorum. Bu senin mükemmel, kurtarıcı sevgindir." şeklinde olmalıdır.

Bu şekilde yanıt vermek bize doğal gelmez; çünkü günahkarlık kalplerimizin derinliklerinde yatar. Bu hayattan istediğimiz sadece kolay olması değil, aynı zamanda bir tatil köyündeki gibi konfor dolu olmasıdır.

Batı kültüründe şu anki en büyük pazarlama stratejisi her şeyin dahil olduğu tatil merkezlerinde tatil yapmak şeklinde olan bakış

açısıdır. Parayı verirsiniz ve istediğiniz zaman istediğinizi alırsınız. Birisi bana bu yerlerde, "günde on iki öğün yemek veriliyor" diye söyledi. Sonra, "en son öğün gece yarısındadır, fakat gece saat 2'de istersen odana pizza getirebilirsin." diye söze devam etti. Bunlar kulağa çok hoş geliyor. Bunlara kimse size hayır diyemez! Her an istediğiniz şeye karar verebilirsiniz.

Tanrı eğer yaşamın bir tatil merkezi gibi olmasını isteseydi bu böyle olurdu. Fakat yaşamımıza olduğu gibi bakmalı ve şimdi başka gözlerle Tanrı'nın seçtiği yerlerde olduğumuzu görmemiz gerekir!

Tanrı'nın, ailelerinizde, karı koca ilişkilerinizde, bedensel yaşamınızda verdiği bereketler derin ve daha dolu olan şu berekete yönlendiriyor: Bu bereket Rab İsa Mesih'in yaşamınızdaki gerçek varlığıdır. Bu bereket, kocanız veya karınız, eviniz, çocuklarınız değil, sadece İsa'nın sizin yaşamınız olmasıdır. İsa Mesih bizimdir ve bizler de Onunuz.

En Derin Açlığımız

Yuhanna 6'da İsa, "Ben yaşam ekmeğiyim." diyor. Kendi kendimize şu soruları sormalıyız: "Ne tür bir ekmeğe acıkıyorum? Gerçekten ne tür bir ekmeğe yemek istiyorum?"

Şimdi evliliklerimizi ve ailelerimizi güçlendirmeyelim demiyorum. Fakat korkarım ki konuyu yanlış anlayabiliriz. İsa'yı sadece dileklerini yerine getirsin diye izleyen kişiler gibi olabiliriz.

İsa'ya geliş sebebiniz rüyalarınıza sıkı sıkıya sarılarak, bir gün bir şekilde İsa'nın bunları gerçekleştireceği umudu mudur? Eğer O'ndan sadece bunu istiyorsanız, rüyalarınız gerçekleşmediğinde çok kötü bir şekilde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Eğer sadece dünyasal ekmeğe için yaşıyorsanız ve bu sizin yaşamınızın amacı ise, bunu elde edemediğinizde sorunlarla karşılaşacaksınız.

Fakat ruhsal ekmeğe ve Rab İsa Mesih'le daha derin bir ilişki için

yaşıyorsanız, evlilik ilişkiniz de bunu tecrübe etmeniz için harika bir yer olur.

İki kişi Mesih'e hayatlarını adadıklarında ve O'nu daha iyi, daha dolu ve daha derin bir şekilde tanımaya çalışırlarsa, imanlı olmayanların bilemeyecekleri bir birlik ve yakınlığı hayatlarında tecrübe ederler. Yaşamları övgü, tapınma ve O'na görkem vermenin ifadesi haline dönüşür.

Benliklerini bir kenara attıklarında Rab İsa Mesih'in çocukları olarak Ruh'taki birliği tanımaları için onlara bir yolun açılması mümkün olur. Ayrıca karı ve koca olarak daha tatmin edici bir beraberliği yaşamak bütün bu saydıklarımızın devamı olarak gelir.

Gözlerini sadece fiziksel ekmeğe dikenlerse, bu ekmek kendilerini tatmin edemeyeceği için sonunda birbirlerini yerler. Eşiniz için bir parazit haline dönüşerek onun kanını emersiniz ve onun size vereceği kan sizin için asla yeterli gelmez.

Sadece bir tek **Ekmek** vardır ve bu da İsa'dır. İmanla O'ndan yenildiğinde kişi yaşamı bulur.

İsa, etini yiyip kanını içmedikçe göklerin egemenliğine girilemeyeceği mesajını verdiğinde neler olduğunu biliyor musunuz (Yuh. 6:53-59)? Sadece kalabalık Onu terk etmekle kalmadı; Kutsal Yazılara göre birçok öğrenci de Onu terk etti (ayet 66). Giderken sadece şunu söylediler: "Rab, bu söz çok çetin." Ve öyleydi de, yoksa değil miydi?

Rüyalar Suya Düştüğünde

Bir gün yıllardır evli olan bir kadınla konuşuyordum. Gerçeği söylemek gerekiyorsa, çok kötü bir adamla evlenmişti. Bu adam öfkeli, kontrol delisi ve her şeye karışan biriydi. Karısına çok acılık veren sözler söylemiş ve bu tür davranışlarda bulunmuştu. Bu kadın zamanında mükemmel bir koca bulmayı hayal etmişti, fakat hayalleri

suya düşmüştü. Şimdi kilisede evliliği iyi olan kadınları gördüğü için yüreğinde acılık oluşmuştu ve artık kilisede tapınamaz bir hale gelmişti. Tanrı'nın kendisini terk ettiğini hissetmiş, artık ne Kutsal Kitap'ı okur ne de dua eder hale gelmişti.

Bu bayanı dinlerken, kendisinin Mesih'teki kimliğini anlamasını istedim. Tanrı'nın sığınak, güç ve sıkıntı anında yardım eden biri olduğunu ve Rabbin onu sevdiğini bilmesini istedim. Sonra harika, sevgi dolu olan Tanrı'yla ilgili ayetleri okurken, ayetlerin ortasında, "Dur! Tanrı'nın beni sevdiğini söyleme. Beni seven bir koca istiyorum!" dedi ve bunları söylerken de sandalyesinden masama yumruk vurdu.

Bu kadının rüyaları kesinlikle suya düşmüştü. Seçenekleri nelerdi? İsa bu kadının bu durumda nasıl davranmasını isterdi?

Bu soruya bir de kendimize bakarak cevap verelim. Rüyalarınız gözünüzün önünde suya düştüğünde nasıl davranırdınız? Şimdi samimi olalım. Siz,

- Kendi kendinize acır mısınız?
- Suçu başkalarına atar mısınız?
- Başkalarına gıpta edip kimsenin malına göz diker misiniz?
- Tanrı'nın iyiliğinden kuşku duyar mısınız?
- Kutsal Kitap'ı, dua etmeyi, birlikte zaman geçirmeyi, birlikte tapınmayı zor mu buluyorsunuz?

Bu tür sorulara verilen yanıtlar sizin dünyasal ekmek için yasayıp yaşamadığınızı gösterir.

Nasıl farklı olabiliriz? Kutsal Yazılarda, Eski Antlaşma peygamberlerinden biri olan Habakkuk çok güzel bir örnek veriyor. Habakkuk, Tanrı'nın halkına bakarak şöyle diyor: "Tanrım burada neler olduğunu anlayamıyorum. Halkının çok günahkar olmasına izin verdin. Sen kutsal bir Tanrı'sın. Ne yaptığını anlayamıyorum. Neden bir şeyler yapmıyorsun?" Sonra Tanrı şöyle cevap veriyor: "Tamam, bir şeyler yapacağım. Kuzeyden kötü ve vahşi bir milleti

göndereceğim ve onlar halkını yok edecekler." Sonra peygamber, "Nee!" der. Kendisi uyanış olacağını zannediyordu. Yargı onun aklında yoktu. Sonra, "Tanrım bunu nasıl yaparsın? Bizden daha kötü olan bir halkla bizi nasıl yargıyorsun? Buna hiç anlam veremiyorum." dedi.

Fakat Habakkuk, Tanrı'yla bu mücadeleyi ederken, Tanrı kendi gücünü ve görkemini ona göstermeye başladı. Gerçekten de Tanrı'nın sevgisi ve kaygısı o kadar gerçektir ki, Habakkuk kitabını şu güçlü sözlerle noktaladı:

"Tomurcuklanmasa incir ağaçları, Asmalar üzüm vermese, Boşa gitse de zeytine verilen emek, Tarlalar ürün vermese de, Boşalsa da davar ağılları, Sığır kalmasa da ahırlarda, Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen RAB gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. " (Habakkuk 3:17-19)

Burada tarımla uğraşan bir halka neyi tarif etmiştir? Geride hiçbir şeyin kalmadığını, yani hiç bir bitkinin, hiç bir ağacın ve hiçbir hayvanın kalmadığını. Habakkuk bütün bu yıkımı görmesine rağmen, hala sevinçle cevap veriyor.

Eğer evlilik rüyanız suya düşmüşse, evliliğiniz sıkıcı ve tek düze görünüyorsa, ayağa kalkıp şöyle haykırabilirsiniz: "Sevinçle doluyum, çünkü Rab yaşamımın Rabbidir ve sıkıntılarımın içinde yüce Rab benimledir!"

İsa'yı bu şekilde tanımak mümkündür, fakat bu bir seçim gerektirir. Rüyalarınızın peşinde mi koşacaksınız, yoksa Rabbin sizin için olan rüyasının peşinde mi koşacaksınız?

Burada gerçek olan şudur: Tanrı'nın iyiliği, sevgisi, gücü, kudreti ve yüceliği ve size olan çağrısı, durumunuz kötü ve yaşamınız boş gibi görünse bile değişmez. Tanrı her zaman yardıma hazırdır ve Kendisi bizi tatmin eder.

Bugün kalbinizin en derininde olan açlık nedir? Ah, bu arzu

keşke Mesih olsa! Eğer açlığınız Mesih'eyse, evliliğiniz olgun bir büyüme ve kutsallaşma için harika bir fırsat haline dönüşür. Bunlar denemelerin ortasında gelebilir. Hayat bir tatil merkezi olmayabilir; fakat sonunda siz ve eşiniz daha çok Mesih gibi olarak O'na yaklaşırsınız.

Kimin rüyasını arzuluyorsunuz? Duam şu ki, Tanrı mucizenin arkasındaki işareti gören ve dünyasal bereketlere bakarak, "Bu bereketler yaşamımda Mesih'e doğru daha derinliğe ve doluluğa yönlendiriyor. Yaşamımın Rab'de paylaşım, beraberlik, uysallık, sevgi ve itaat dolu olmasını istiyorum." diyen kişiler yapsın.

Mesih şimdi buradadır! Onu imanla izleyelim. Evliliğimizde ne geçerse geçsin, sabah uyandığımızda şöyle diyelim: "Sevinç doluyum. Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi'nin çocuğuyum. O benim hayatımdır. Onu imanla izleyeceğim."

Dua:

Rab, kendi arzularımıza ve rüyalarımıza kapılmamız çok kolay. Seni rüyalarımızın gerçekleştiricisi olarak düşünmek, mucizelerin çokluğundan heyecanlanarak, bunların arkasındaki ruhsal gerçeği görememek çok kolay. Rab, duam şudur ki, sadece kendi umutlarımızın ve rüyalarımızın peşinden koşmayalım, fakat İsa Mesih'e açlık ve susuzluk duyalım ve yaşamlarımızın her alanında O'nun isteğini bilebilelim. Mesih'in evlerimizin her odasında egemen olmasını istiyoruz. Mesih'in kalplerimizin en karanlık olan gizli bölümlerinde egemen olmasını istiyoruz. Sevinç dolu itaatle ve Senden imanla beslenerek yaşamak istiyoruz. Fiziksel ekmeğimiz olmasa bile lütfen bize esenlik, iman ve cesaret ver. O denenme anlarında lütfen bize şöyle deme gücü ver: "Rab, sevgin için teşekkür ederim. Sen kurtaran işini tamamlıyorsun." Tanrım, bize yardım et. İsa Mesih'in adıyla. Amin.